

Thijs & Miranda*

Thijs (39) en Miranda (36) hebben vier kinderen. Eén van hun kinderen ontvangt intensieve thuisbehandeling vanuit Gastenhof.

Miranda: "We zijn twee jaar getrouwd, maar al twintig jaar samen. We zijn al van jongs af aan samen, maar het was niet meteen liefde op het eerste gezicht. We hebben bewust gekozen om later te trouwen. Thijs vult aan: "De kinderen vonden het raar dat mama een andere achternaam had". Miranda: "We zijn niet getrouwd om bij elkaar te blijven. Dit hoefde voor ons ook niet per se, maar voor de kinderen en voor het totaalplaatje zijn we getrouwd". Ze wonen al twaalf jaar in dit huis, maar ze willen wel gaan verhuizen of verbouwen. Miranda: "Ik werk parttime in de thuiszorg en voor de rest ben ik thuis bezig met de kinderen en het huishouden". Thijs: "Ik werk in de bouw, als voorman." Ze zijn een sterk gezin vertellen ze, en vormen echt een team. Het staat echt als een huis. Ze verliezen dit ook niet uit het oog. Ze leven met heel veel humor.

Samen hebben ze vier kinderen, drie jongens en een meisje. Hun tweede zoon is het 'zorgenkindje' zoals ze het zelf noemen. *Miranda: "Hij heeft zwaar autisme en een verstandelijke beperking. Dat heeft ons leven echt veranderd." Thijs vult aan: "Het is geen gewoon kind. Andere kinderen kunnen bijvoorbeeld alleen naar een speeltuin. Hij kan dat niet alleen. Je moet hem continu in de gaten houden." Miranda: "Je moet constant opletten. Hij kan wel dingen zelfstandig, maar het sociale stuk blijft lastig. Dus het beperkt ons leven toch wel."*

Thijs en Miranda hebben niet echt hobby's. *Thijs: "Ik deed veel aan krachtsport en fitness, maar door corona staat dit nu op een laag pitje. We wandelen wel veel en kijken samen netflix." Miranda zegt: "Op vakantie lees ik wel veel, maar thuis eigenlijk nooit. Ik houd veel van het interieur opknappen en verven." Thijs: "Ik ben een liefhebber van hardcore muziek. Ik ben regelmatig naar festivals geweest. Miranda vindt daar niks aan. Zij luistert meer naar top 40 muziek en Nederlandstalige muziek. We hebben niet echt een favoriet genre qua films. We kijken alle films die ons leuk lijken." Miranda: "Behalve de sciencefiction films, daar vind ik echt niks aan. Voor de rest eigenlijk alles." Talenten hebben ze ook niet echt. Thijs: "Ik heb wel op hoog niveau gedart en Miranda kan wel goed poetsen, haha."*

Het gezin vinden ze beiden heel belangrijk. *Miranda: "Dat staat wel echt op één, dat is waar het om draait." Ze wilden beiden altijd al kinderen. Hier zijn ze ook het meest trots op. Thijs: "Ik ben ook trots dat we nog een gezin zijn, dat we nog bij elkaar zijn." Miranda: "We hebben veel meegemaakt en ik ben wel trots dat we nog samen zijn. We zijn elkaar nooit uit het oog verloren." Ze hebben niet echt dingen die ze samendoen buiten de kinderen. Ze vinden het wel fijn om dan 's avonds als de kinderen op bed liggen, samen een film te kijken. Miranda: "We vinden het leuker om iets als gezin te doen in plaats van met zijn tweeën."*

Ze hebben veel steun aan elkaar. Steun van de omgeving hebben ze tot op een bepaalde hoogte. *Miranda zegt: "Het is niet altijd op de manier, zoals we het willen. Het is heel lastig. De mensen willen het begrijpen, maar ze doen dan het tegenovergestelde." Thijs: "Mensen begrijpen niet dat een kind iets heeft, als je het niet aan de buitenkant ziet." Miranda: "Hij*

kan soms heel beleefd en netjes zijn. Mensen zien dat dan in plaats van het gedrag wat hij thuis laat zien. Dit heeft ons ook veel veranderd.”

Het zijn echt de kleine dingen waar ze gelukkig van worden. *Thijs: ‘Ik word gelukkig als alles goed gaat en goed verloopt.’ Miranda: “Ja, echt de kleine dingetjes. Bijvoorbeeld als een kind voor een knuffel komt of zegt dat hij/zij van je houdt. Dat zijn echt die momenten waar ik gelukkig van word. Het zit niet in het materiële. Het is voor mij het belangrijkste als met de kinderen alles goed gaat.”*

Thijs kijkt erg op tegen zijn vader. *Thijs zegt: “Hoe hij het met zijn gezin deed; echte werkman die het geld verdiende voor het gezin. Zo probeer ik ook wel te zijn voor mijn gezin.” Miranda: “Ik heb niet echt iemand waar ik tegenop kijk.”* Thijs doet de opvoeding anders dan zijn ouders. *Thijs: “Ik probeer er meer ‘fun’ in te brengen; wat meer lachen. Mijn vader was streng. Ik ben ook wel streng, maar met meer humor.”* Thijs en Miranda willen een basis meegeven en zijn van mening dat de kinderen er allemaal wel komen.

Thijs: “Ik ben geworden wie ik wilde worden. Ik heb een vrouw, kinderen en het standaard plaatje. Als mens ook uiteindelijk wel.” Miranda: “Ik zou niets willen veranderen. Ik zou wel wat minder op mijn schouders willen hebben, wat minder zorgen. Ik ben als persoon niet anders dan ik wilde worden. Ik ben wel te veel bezig met de ballen hooghouden.”

De toekomst zien ze positief in. Ze hopen dat ze in rustig vaarwater komen, samenblijven en dat alles goed gaat in het gezin. *Thijs: “Het liefste zouden we nog willen emigreren. We hebben al veel kansen gehad, maar deze niet gepakt.” Miranda: “Daar heb ik wel spijt van. We hadden toen nog geen kinderen en waren nog jong. Nu denk ik wat als we het toen hadden gedaan. Dat zou wel iets zijn wat ik nog wil. Ik zou alles kunnen verkopen en gaan.” Thijs: “Het feit dat onze zoon de zorg nodig heeft, die in Nederland gewoon goed geregeld is, houdt ons tegen. Anders waren we al weggeweest. Dit blijft stiekem een droom voor ons.”*